

Bakkegårdsskolens historie

Man kan se Bakkegårdsskolens forløb som en historie i foreløbig to akter. Den første starter på følgende vis:

Gjentofte Kommunalbestyrelse besluttede i et lukket Møde den 27. Januar 1931 at overdrage Arkitekt Frederik Wagner Udarbejdelsen af et Forslag til en Skole i Vangede Kirkesogn paa Nordre Bakkegaards Jorder, som ligger smukt og sundt ca. 31 m over Havoverfladen.

Aulaskole i tre Etager Af de af Arkitekten forelagte Skitse-projekter: Aulaskole i to Etager, Lamelskole, Midtkorridorskole og Aulaskole i tre Etager, vedtog Skole-udvalget i Forbindelse med Ejendoms- og Byggeudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at bygge en Aulaskole i tre Etager, hvilket eenstemmigt blev vedtaget af den samlede Kommunalbestyrelse den 20. December 1932, med det udtrykkelige Forlangende, at Hovedtegninger, samt-lige Detailtegninger, Beskrivelse og Tilbudslister skulde foreligge færdige, inden Tilbudene blev indhentede.

Til at projektere og lede Ingeniørarbejdet valgtes Ingeniørerne H. C. Paludan og Johs. Møllmann. Til at repræsentere Kommunen som Bygherre nedsattes et særligt Udvalg, bestaaende af Skoleudvalgets Formand, Rektor Aage Næsted, Skoledirektør A. Vinten, Trafikmester-assistent A. P. Frederiksen og Ejendoms- og Bygge-udvalgets Formand Murermester Chr. Hansen, med sidstnævnte som Formand. Til Konduktør valgtes Arkitekt Holger Næsted.

Tegningerne, Detailtegningerne, Beskrivelserne og Tilbudslister forelaa færdige inden Licitationerne, der afholdtes i August Maaned 1933. Den 14. september samme Aar blev Arbejdet i Marken Paabegyndt. Den 21. oktober begyndte de egentlige Byggemøder med det nedsatte særlige Udvalg, Arkitekten, Ingeniørerne og Haandværkerne.

Anden akt starter i 1998, hvor kommunen beslutter at ud - og ombygge deres skoler, fordi børnetallet ser ud til at stige dramatisk de kommende år. I mellemtiden var Bakkegårdsskolen og Mosegårdsskolen blevet lagt sammen i 1988 på grund af faldende børnetal. Bakkegårdsskolen overlevede som skole, mens Mosegårdsskolen blev bygget om til plejehjem. Men i 1998 begynder den senere så berømte SKUB periode. Det var ikke kun i Gjentofte SKUB var berømt, udviklingsprojekterne i Gjentofte skabte national skolepolitisk debat. Hver skole fik lov at udforme sit udviklingsprojekt. Målet var en lokal folkeskole, som ikke blot var en gentagelse af tidligere tiders forståelse af, hvordan bygninger kan understøtte læring, men en om og tilbygning som pegede fremad mod en ny tids pædagogik.

I de øvrige menupunkter under 'Skolens historie' kan man læse om de tanker man gjorde sig i 1931, i 1985 i forbindelse med skolens 50 års fødselsdag og sidst i forbindelse med skubprojektet, som resulterede i en til - og ombygget skole i 2005.

Det er svært ikke også at hæfte sig ved, hvordan dokumenterne siger noget om, hvordan kommunale beslutninger og borgerinddragelse har forandret sig gennem tiden. God læselyst